



Försoning – vägen till inre glädje

Att ett smärtsamt brutalt mordförsök skulle leda mig till ett helt nytt liv i djup frid och glädje kunde jag aldrig ana. Kom och låt dig inspireras av en omtumlande, spännande och vacker resa från total hjälplöshet till inre frid. Du får möjlighet att uppleva försoningens och förlåtelsens magiska läkekraft.

Berete är känd från SVT:s programserie "När livet vänder" och för boken "Försoningen 120 stygn senare"

Sagt om Berete:

Tack Berete Rubin från djupet av mitt hjärta för det mod, den visdom och den kärlek du delade med dig av ikväll din föreläsning berörde och läkte på ett magiskt sätt och den styrkan och värmen du har sprider så mycket godhet. Caisa

Att läsa hennes bok är fantastiskt men att uppleva henne live är oslagbart. Den största styrkan när man lyssnar på Berete är att hon verkligen lyckas att få människor till insikt och agerande som leder till förändring. Om du inte har läst eller lyssnat på Berete så gör det. Du kommer inte ångra dig! Jörgen

Jag har varit på många föreläsningar och jag har aldrig känt mig så intresserad av att lyssna på någon som på dig. Ingen har på djupet berört mig så djupt. Helt underbar dag! Ewa

Datum och tid: Måndagen den 10 oktober kl.18 -20

Arrangör: Skapa Passion, Sofia Ström

Kostnad: 195 kronor

Plats: Management Studio, Engelbrektsgränd 7B. Vån. 5 Ingång från gården

Sista anmälningsdatum: 26 september

Anmäl dig genom att skicka mail till Sofia@skapapassion.se med namn och telefonnummer. När du fått bekräftelse tillbaka gäller anmälan. OBS! Begränsat antal platser

Välkomna!

Sofia Ström
Skapa Passion

Berete Rubin
www.reconcilegoteborg.com

